

Den fantastiske historie om statsministersønnen Poul Andræ (1843-1928), der blev en pioner i kampen for seksuel ligestilling i Danmark

Karl Peder Pedersen: Poul og kærligheden – En kontræseksuels bekendelser

***Poul og kærligheden* fortæller Poul Andræs enestående historie. Han voksede op i det københavnske borgerskabs øverste lag som søn af statsminister C.G. Andræ, og han var allerede fra helt ung klar over, at han var homoseksuel. I bogen portrætteres Poul som en unik, kæmpende personlighed, men også som et menneske, der på en ganske særlig måde spejlede samtiden og dens nye, store samfundsspørgsmål.**

Med afsæt i hidtil ukendte dagbøger og breve beretter Karl Peder Pedersen i denne bog om Poul Andræs lange kamp mod, men især med sin ”ulykkelige kærlighed”, som han kaldte det - fra forelskelserne i skolen, de første seksuelle forhold i Italien og Dansk Vestindien og til forsøgene på at afstå fra sex med mænd. Først da han var i slutningen af 30'erne, turde han udleve sin seksualitet herhjemme.

I mange år havde Poul Andræ en deprimerende fornemmelse af at være den eneste i hele verden, der følte, som han gjorde, og derfor kom det som en kæmpe befrielse, da det viste sig ikke at være tilfældet. Men ingen andre har før ham, og meget få siden, skrevet om deres følelser, sådan som Poul vovede det.

Poul kæmpede i lang tid med at komme til klarhed omkring sin seksualitet i en tæt dialog med datidens førende sexologer og psykiatere. Der var for ham ingen tvivl om, at hans homoseksualitet var medfødt, og i 1890'erne kastede han sig med fuld kraft ind i kampen for seksuel oplysning og ligestilling. Det gør ham til en enestående dansk pioner, hvis historie nu endelig kan fortælles.

Karl Peder Pedersen, født 1952, dr.phil. et ph.d., er pensioneret arkivar og seniorforsker fra Rigsarkivet.

Karl Peder Pedersen:

Poul og kærligheden

275 sider

Forlagets pris: 349,95 kr.

Udk. d. 26. februar 2021